

Reserapport från resan till Bulgarien

2015-07-15–2015-07-26.

Att det blev just Bulgarien vi reste till blev lite av en slump. Vi hade egentligen tänkt oss att åka till Makedonien men precis innan vi skulle boka var blev det oroligt i landet och vi bestämde oss för Bulgarien istället för att det låg nära och hade liknande fågel- och fjärilsarter. Fjärilar och fåglar var det som vi var sugna på att upptäcka under denna resa, och kanske en och annan trollslända. Resan blev lite som vi väntat oss och lite överraskande. Den bjöd också på äventyr som vi kan skratta åt nu men där och då var det lite klurigt och det tog ett tag för Anette att hämta sig och kunna njuta av bilder och minnen efter resan. Detta går som tur är bra igen nu och de till den allra största delen fina minnena suddar bort det som stressade.



Den 15 juli klockan 20.20 avgick planet från Sturup. Två och en halv timme senare landande vi i Sofia. Ibis hotell där vi skulle spendera första natten hämtade oss och vi var snart installerade på vårt rum och kunde lägga oss.

Den 16 juli blev det ingen sovmorgon. Men sovmorgnarna är inget som hör till vanligheterna när det gäller oss. Från hotellfönstret började vi kryssa, *tornseglare*, *alpseglare* och *skator*. Klockan 6.30 serverades frukost och sedan gick vi tillbaka mot flygplatsen för att hämta hyrbilen. Under promenaden dit fick vi se en obestämd falk och några fjärilar. Väl framme på flygplatsen hittade vi inte hyrbilsfirman och ingen visste var den fanns när vi frågade. Vi fick också beskedet att pappret vi hade inte var tillräckligt. Något nätverk fanns inte så att vi kunde ta fram mera information. Då beslöt vi oss för att försöka köpa kontantkort till telefonen för att på så vis få nätverk men det kunde man inte köpa i affären som hade reklam för telefonbolag. Det kunde man bara köpa inne i staden sa den ganska otrevliga kvinnan i affären. Hon sa också att om man ska köpa ost får man gå till en ostaffär ... Lite uppgivna satte vi oss framför biluthyrningsfirman vi frågat om hjälp och funderade. Då upptäckte vi i buset bredvid en liten skylt med namnet på vår firma. Lättade ställde vi oss i kö, och nu gick det relativt lätt att hyra bilen och eftersom Gunder nu också upptäckt att hans körkort fanns i Sverige vid detta tillfälle blev Anette genast utsedd till enda chaufför under Bulgarienresan. En rymlig Opel skulle bli vårt färdmedel de närmaste tio dagarna och så bar det av. Tillbaka till hotellet och checkade ut sedan bar det av. Lättade att problemet med bilen löst sig åkte vi iväg och som om vi inte hade tillräckligt att glädjas åt fick Anette ett meddelande från yngsta sonen som klarat sitt körkort. Vilken underbar dag! Vårt första stopp blev Gorna Malina där vi kunde fjärilsfrossa.



Makaonfjäril, schackbräde, skogsvisslare, rovfjäril, tistelfjäril och Southern Swallowtail var några av fjärilarna vi såg, Så blev det några fåglar också som *natthäger, svartpannad törnskata* och *grå flugsnappare*. *Blåpannade sjötrollsländor*



flög också omkring eller satt och solade sig på denna plats.



Vi fortsatte färden mot Koprivstica längs småvägar för att ha större chans att hitta nya arter. *Sommargylling* hördes ofta när vi stannade till och vi såg *spansk sparv, turturduva* och *masktörnskata*.



Vägarna var så gropiga att vi hela tiden trodde att bilen skulle gå sönder. Landskapet var skräpigt och inte särskilt vackert och temperaturen låg på 29-31 grader så vi valde gärna stopp där det fanns vatten och vi kunde doppa tårna.



Vi fortsatte att upptäcka insekter och fåglar. *Zygaena ephialtes* (bilden nedanför), *bred trollslända*, *flodflickslända*, *mindre sjötrollslända*, *större kustflickslända*, *pärlgräsfjäril*, *törnskata*, *stäppvråk* mm.



Vi fortsatte vår färd mot vårt första hotell och på vägen hittade vi fler insekter av alla olika slag. Vi såg *silversmygare*, *rödgul höfjäril*, *vinbärsfuks* och *Balkan Goldenring*.



Vi kom fram till Koprivstica sen eftermiddag och åt middag på vårt hotell där rummen var sunkiga men restaurangen var ok. Efter maten blev det en promenad i byn som var ganska trevlig och inte så stor. Några män stod nere i år och lyfte upp stenar som de langade till andra som la en kullerstensentré till ett hus.



Den 17 juli var vi vakna tidigt och lastade ut i bilen före frukost och körde en runda. Lättade att inte behöva sova en natt till på detta hotell som luktade illa. Första fågelarterna blev en *strömstare* och en *balkanmes*. Frukosten var trevlig och serverades utomhus av ägaren som inte kunde någon engelska men vi lyckades ändå göra oss förstådda. En hund gjorde oss också sällskap och tackade inte nej till några munsbitar som vi kunde avvara.



Efter frukost bar det av mot Burgas. Det blev fler trollsländor, *Balkan Goldenring*, *bred trollslända* och *stenflotrollslända* vid våra stopp längs de guppiga både små och stora vägarna. Vägarna i Bulgarien är ett kapitel för sig själva. Nya fjärilsarter blev det också som *silverstreckad pärlemor* och *skogsgräsfjäril*. *Humblebagge* och *klarblå mosaikslända* hittade vi på en öde väg som var en återvändsgränd vilket upptäckte vi långt om länge.





Fler fågelarter som *forsärla*, *bivråk*, *biätare* och *dvärgörn* kunde läggas till vår lista. När vi jagade biätarna för att få bra bilder, vilket vi inte fick den gången, hittade vi en *vitsprötad skymningsvärmare*.



Framåt eftermiddagen kom vi fram till hotell Milano i Burgas och checkade in.

Där åt vi middag och vi fick allt på samma gång, inte sallad för sig, potatis för sig och fisk för sig som inte alls var ovanligt i detta land annars. Medan vi åt hade vi en *större dagsvärmare* flygande runt i växterna bredvid oss och vi hade svårt att inte strunta i maten för att istället fotografera.



Efter maten försökte vi ta reda på hur man kunde ta sig till sjön som skulle vara bra för fågelskådning som inte skulle vara alls långt bort. Detta hade personalen på hotellet ingen aning om så vi gick på upptäcktsfärd själva med hjälp av karta. Vi gick på "fel" håll men fick i gengäld höra en hornuggla i en park i skymningen.



Den 18 juli före frukost gick vi på "rätt" håll och hittade ett fågelgömsle med utsikt över sjön Atanasovsko. Vi såg *mellanspett*, *myrspov*, *skrattmå*s och *svarthuvad mås*.





Där fanns sländor också såsom den vackra *Crocothemis erythraea*. Efter frukost åkte vi till en annan sjö, Burgas. Här ramlade fågelarterna in med full fart. Där fanns *skäggdopping*, *dvärgskarv*, *gråhäger* och *vit stork*. Bäst var alla *biätare* som



flög omkring över våra huvud och fångade insekter. Vår färd fortsatte sedan norrut förbi Sunny Beach där vi inte kände för att stanna utan fortsatte ut på vischan. Vi hittade efter en lång gropig tur längs en smal grusväg en restaurang, Eraclea Pontica Emona Club som verkligen var värd ett besök i värmen. *Rödhuvad törnskata* och *rostgumpsvala* blev nya arter och *sommargyllingar* både sjöng och flög runt medan vi åt lunch med Svarta havet att vila ögonen på mellan gyllingarna och de andra fåglarna.



Ett annat par hade också hittat dit, och de var även de fågelskådare, från Frankrike. En *dvärgörn* flög över oss och vi fick anledning att prata lite med dem. Vi åkte lite senare vidare ut på landsbygden. Fler biätare blev det då och den här gången hittade vi även boet. Vi såg så många biätare denna eftermiddag att vi till slut inte stannade varje

gång för att fotografera. Vi såg också *ormörn* när vi sakta förflyttade oss söderut tillbaka mot Burgas. Det blev också en blåkråka på långt håll innan vi kom tillbaka till Burgas och gjorde ett nytt besök vid sjön Atanasovsko. *Rödbena* och *fisktärna* kunde vi så också lägga till vår lista.



Så var en dag till på vår Bulgarienresa till ända förutom att det blev middag planering för morgondagen och bildrensning när mörkret lagt sig.

Den 19 juli var vi som vanlig uppe i gryningen och begav oss till Burgassjön igen fast vi hittade en annan plats vid sjön som skulle visa sig vara ett fågelparadis. Mängder av *natthägrar*, *rallhägrar*, *vita pelikaner*, någon *silkeshäger*, en *purpurhäger*, en *bronsibis*, *krushuvade pelikaner*, *smådopping*, *brunand*, *sothöns*, *svarthuvade måsar* och *sandtärnor*.





Före frukostturen var inte slut med detta. Vi hade nämligen bestämt oss för att försöka hitta blåkråkan från igår och få en bild på den. Alltså körde vi till den norra delen av Atanasovsko. Vi hittade blåkråkor och fotograferade och fotograferade. Plötsligt kom en flock fåglar flygande nära över oss och vi sa.

– Men det liknar ju vadare. Det är vadarsvalor! Närmare bestämt *rödvingade vadrasvalor*. Så blev det ännu mera fotografering denna morgon. Vi var i extas. Något liknande hade vi sällan varit med om. Fåglarna fortsatte att flyga lågt över oss fram och tillbaka.





Detta minns vi som resans höjdpunkt. Vilka vackra, söta och roliga fåglar att få se i så stort antal, säkert femtio. Den stackars *bruna kärhöken* som kom flygande samtidigt hade vi inte tid med.



När svalorna gett sig av tog vi en liten tur till som höll på att ge Anette en hjärtinfarkt. Vi hade sett en blåkråka igen och ville komma närmre. Vägen dit var en ickeväg som Anette lät Gunder få köra på annars hade vi inte kommit dit och tillbaka vet ingen hur vi lyckades ta oss. En kant som en mur tvärs över vägen körde vi över med framhjulen sedan blev det liksom stopp. Anette trodde att hela underredet var förstört. Nä, nä sa Gunder det är bara hasplåten som alla bilar har. Ingen vet hur men Gunder fick loss oss, vi fick tagit fler bilder på *blåkråkor*, *tofslärkor* och *spansk sparv* och vi var tillbaka på asfalterad väg mot hotellet och frukost. Phu! Gissa om frukosten på hotellet sedan var gudomlig. Äventyret hade gjort oss hungriga. Efter utcheckning bar det så av söderut men vi kunde inte motstå att stanna till vid Burgassjön en gång till. Nu fick vi se en *dvärgrördrom*.





Det var väldigt varmt när vi var i denna del av landet, 39 grader stora delar av dagen. Nu letade vi efter en bra plats för Anette att bada i Svart havet. Även om vi inte är mycket för sol och bad kunde vi ju inte komma hem utan att åtminstone ha doppat tårna i Svarta havet. Första försöket gav Anette andra nära hjärtinfarktillsåndet för dagen. Vi började köra längs en väldigt dålig och smal väg som enligt gpsen ledde till stranden. Bakom började det bli kö av bilar och strax var vi ikapp en kö. Alla var på väg till stranden och så på en plats var vägen så dålig att bilarna började vända. Backning på "vägen" med tjugo centimeter djupa hålor på sina ställen krävdes. Anette hoppade ur bilen och gav upp... Gunder räddade situationen men nu skulle vi tillbaka och de flesta bulgarer tänkte fortsätta längs några ränder i sanden bredvid den gropiga vägen. Långt om länge hade vi krånglat oss ut på större väg. Vi hittade sedan en plats där det endast blev tådopp. Där fanns *mindre strandpipare*, *drillsnäppa* och *medelhavstrut* som sällskap men inga turister på denna strand.





Det var hett och vi letade upp en restaurang nära havet där vi beställde in en rätt som enligt menyn var svärdfisk eller Swordfish för det stod ju på engelska. ☺ Det vi fick var gott och fisk var det, men inte riktigt de vi förväntat oss.



Efter lunch hamnade vi inåt landet igen på de berömda småvägarna. Så här på eftermiddagen var det perfekt för insekter.



En *större dagsvärmare* blev först ut och sedan många fjärilar i repris från tidigare dagar. Vid en damm mitt ute i ingenstans hittade vi *pokalflickslända*. Där fanns även en snok och sköldpaddor som vi ännu inte artbestämt.



På slutet av färden mot Elhovo där vi bokat nästa hotell såg vi en *mindre skrikörn* och sista delen av vägen var asfalterad och bra. Detta bådade gott trodde vi. När vi kom fram till adressen fanns det ingen där. Vi gick och frågade på ett större hotell och de sa att adressen var rätt. Vi frågade om de hade rum åt oss men de var fullbokade. Då gick vi uppgivna ut och började fundera på att kanske behöva sova i bilen. Bredvid det hotell vi bokat upptäckte vi fanns ett annat litet hotell. Ägaren fanns på plats och hade rum åt oss. Hon visste också att det andra hotellet var stängt på lördagar och söndagar och detta var en lördag. Konstigt att vi kunnat boka via nätet. ☺ Nåja, problemet löste sig och vi gick till en restaurang och åt middag.

Den 20 juli åt vi frukost på rummet. Det fick bli lite småplock från en närbutik eftersom detta hotell inte serverade någon frukost. Det var ju bra eftersom vi vaknade tidigt. Då slapp vi vänta på att någon skulle lag det till oss först. När den var avklarad skulle vi vidare mot Harmanli. Nu var det så att vi behövde tanka och bensinmacken öppnade först klockan sju så vi fick leta upp ett ställe för morgonskådning och väntan på att mackägaren skulle vakna. Det gjorde inget eftersom då fick vi se *brun glada*, *kornsparv* och *härfågel*. Tankade och klara for vi vidare. Vi hittade ett flertal sländor som *vandrande ängstrollslända*, *vandrande smaragdflickslända*, *Crocothemis erythraea*, *Orthetrum albistylum*, *Corneagrion scitulum*, *sjöflickslända* och *Aeshna affinis*.





Det blev lunch i Madzharovo. Det blev shopska och omelett. Vi körde runt lite i hettan efter lunch och försökte hitta till ett ställe vi läst om där det skulle finnas gamhäckning och gamutfodring men lyckades sådär och bulgarernas engelska var inte av högsta kvalitet.



Vi bestämde oss för att åka vidare mot Studen Kladenets damm som vi också läst om en häftig plats med vacker utsikt och fler sländor. Därefter körde vi mot vårt nästa boende i Krumovgrad. Några fåglar blev det också denna dag om än inte gamar. Det blev *svarta storkar* och en *svarthakad buskskvätta*. En ny fjäril också, *Pontia edusa*.



När vi kom fram till hotellet i Krumovgrad upptäckte vi att det inte fanns några restauranger som serverade annat än dricka. Vi hittade några matbutiker och köpte lite makrill, grönsaker och yoghurt. Ingen höjdare men vi slapp vara hungriga. Sedan blev det dusch, planering inför morgondagen och läggdags efter

ännu en varm dag.



Den 21 juli ringde väckarklockan fem och något senare hade vi packat bilen och var på väg tillbaka mot Mazarhovo, närmare bestämt till Borislavici som vi fått tips via Facebook på var ett bra gamställe. Det blev *gåsgam* på bo, *kungsörn*, *pilgrimsfalk*, flera *svarta storkar* och *klippsvala*. Vi åt vår medhavda hopplocksfrukost och det var ljummet i luften så här på morgonen. Efter det letade vi oss ner mot floden där vi fick se en trolig *klippnötväcka*.



Därefter begav vi oss mot Trigrad och vårt nästa boende. Det var en ganska lång biltur och vi stannade för lunch längs vägen i Kardzali på ett dyrt och fint ställe. Vi fick mycket mat och den var god. Vi satt mitt i en trädgård/skogssluttning så vi kunde titta efter fåglar och insekter medan vi väntade på de gigantiska portionerna.



När vi hade ca fyra mil kvar till Trigrad visade kartan oss av på en väldigt dålig väg som närmsta väg. Andra bilar, visserligen lastbilar körde där så vi åkte försiktigt vidare. Vi mötte en polisbil på den trånga vägen och tyckte att de tittade lite konstigt på oss men vi tänkte att vi kanske såg lite vilsna ut. Efter en liten stund blev vi omkörda och stoppade av samma polisbil. Vi stannade och vevade ner rutan. De förstod inte ett ord engelska men vi förstod att vi inte var på rätt väg. De gjorde tecken som vi antog betydde att vägen skulle ta slut. När vi visade på kartan vart vi skulle skrattade de och virrade på huvudet. Sedan förstod vi att vi skulle vända och köra efter dem och de visade oss rätt väg. Bulgariska poliser är väldigt snälla men hjärtat slog några extra slag innan allt detta var avklarat.



Så var vi framme i Trigrad och vi hittade efter några varv i den lilla vackra byn vårt Guest House, Mama Rosa's. Ingen engelska att tala om här heller men en annan gäst hjälpte till och vi fick beställt mat av den äldre damen som var Mama Rosa. Före maten gick vi en runda i närheten. Ett par *svarta rödstjärtar* höll till på taket till huset vi bodde i. Klockan sju serverades en fin hemlagad bulgarisk middag och än en gång både god och mycket mat. Efter det var det förberedelser för nästa dag och så vidare.

Den 22 juli serverades vi en rejäl frukost med pannkakor och annat gott sedan bar det av mot Devil's throat där vi hoppades få se den vackra *murkryparen*. På vägen stannade vi till vid floden och fick se en ung *strömstare*. Vi spanade och spanade och frågade tills slut några kioskförsäljare om *murkryparen*. De sa att den var ganska lätt att få se men bäst var det tidigt på morgonen. Då bestämde vi oss för att gå den turistiga turen i grottan som platsen var döpt efter.



Det var en tur igenom en grotta där guiden stod stilla långa stunder och pratade bulgariska. Det trevligaste var väl alla fladdermöss som hängde i taket överallt och flög lite då och då.



Vi spanade en stund till efter grottan sedan gav vi upp *murkryparen* för denna dag. Istället körde vi långsamt till andra sidan Trigrad och tittade efter fåglar



och insekter längs vägen. Det var "bara" 29 grader men vi stannade ändå och doppade fötterna i bäcken som rann längs vägen. Vi hittade *apollofjärilar* och en hel del andra fjärilar, *rostgumpsvalor* och *forsärlor*, men dagens bästa var den *bandade ängstrollsländan* vi hittade på vår väg tillbaka när vi bara stannade till en andra gång längs ån.



Där fanns också *gulfläckad ängstrollslända* som var ny art för resan. Ett väldigt trevligt stopp. Sen var det dags att åka tillbaka till boendet för sista kvällen hos Mama Rosa. Hon hade även denna dag lagat mycket och god mat och fler bulgariska specialiteter. Vi avslutade kvällen med dusch och planering för kommande dagar.



Den 23 juli började med att vi åkte bort till Devil's Throat för att en sista gång försöka hitta *murkryparen*. Det gick inte så bra denna morgon heller. Vi hade sällskap av en engelsman som blev lika besviken. Någon berättade att häckningen blivit avbruten denna säsong och kanske var det därför vi misslyckades. Istället för vi tillbaka till vår goda frukost och åt oss mätta. Efter utcheckning begav vi oss mot nya trakter men var tvungna att stanna till för ett sista försök på *murkryparen* utan att lyckas. Första fåglarna när vi lite senare var på väg blev några *rödfalkar* som stod och ryttlade bredvid vägen. Några fjärilar hann det bli också som *tistelfjäril* och *skogsräsfjäril*.



Bilen började krångla denna förmiddag. Först lyste en varningslampa, nämligen den som varande för halka och stängde motorn. Förstår man ju det var ju bara 39 grader varmt! Jag försökte ringa numret vi fått av hyrbilsfirman och fråga vad vi skulle göra men numret gick inte att nå. Vi körde lite till men tyckte att det blev värre så vi

googlade och hittade ett nummer till ett nationellt kontor som sedan kunde vidarekoppla oss dit vi skulle. Nu hade vi några stressiga timmar framför oss. En bärgare skulle hämta oss, vi fick inte köra vidare. Vi skulle inte få en ny bil förrän om 48 timmar. Efter ett tag körde bärgaren förbi oss och vi fick ringa igen och be hyrbilsfirman berätta att han missat oss, lätt hänt när man står vid den enda macken på flera mils avstånd. Så kom han tillbaka och vi åkte med till en firma som vi genom teckenspråk med föraren förstod skulle laga bilen. Det var VARMT och latbilen var inte av senare modell med AC, nix! Väl framme vid firman som skulle hjälpa oss fick vi efter lång väntan veta att de inte lagade märket Opel. Kanske någon firma i Sofia 15 mil bort... Nej bärgaren testade en annan firma. Lång väntan där igen med samma svar. Nu

hade vi kontakt med hyrbilsfirman som sa att vi skulle lämna bilen till bärgaren och ta in på ett hotell. De skulle sedan komma med en bil till oss inom 48 timmar. Nja, det ville vi inte så efter en hel del bråk med damen på kontoret följde vi med bärgarn i den svettiga lastbilen till Sofia utan vatten och nu var det sen eftermiddag.



Vid sju på kvällen klev vi utmattade in i en taxi och tog in på hotell i Sofia. Bärgaren hade då kört runt i cirklar för att leta efter företaget som skulle ta emot bilen. Sedan hade vi tömt bilen och släpat ut allt till platsen där vi möttes av vår taxi. Phu! Smärre mardröm. På hotellet försökte vi nå hyrbilsfirman för att vi ville att de skulle skicka kontraktet vi enligt dem skrivit under där det stod att de hade rätt att vänta med att ge oss ny bil i 48 timmar. De hade nu slutat svara när de såg vårt nummer och det blev mail till alla möjliga kontor för att få rätsida. Vi åt sedan middag på hotellet la oss och sov som väntat dåligt denna natt.

Den 24 juli stod vi vid hyrbilsfirmans disk efter att ha ätit frukost och fotat *rapphönor* utanför hotellet. De öppnade nio och killen bakom disken sa att hans chef var på väg och att vi skulle få träffa henne. Strax efter smög en liten dam in, pratade med killen och smög ut. Därefter fick vi en ny bil och var så på väg mot fåglar och natur igen om än lite försinkade. ☺



Vi hittade ett trevligt ställe längs floden Struma nära Kresna där vi såg fjärilar och sländor i mängder såsom *stenflodtrollslända*, *sydlig amiral* och *blåbandad jungfruslända*. Några nya fågelarter blev det inte denna dag men vi hittade ett trevligt hotell där vi checkade in och lämnade av bagaget. Där fanns tid för en tur till före kvällsmaten och körde runt lite på landbygden. Vi hittade en fin liten dal där en ung *sommargylling* satt och gjorde tappra försök att sjunga medan vi tittade på *vandrande ängstrollsländor* och annat.



Efter kvällsmat på hotellet och lite Rakia (bulgarisk nationaldryck) som smakade sådär blev det till att försöka sova med AC som var nästan obefintlig.



Den 25 juli började med god frukost utomhus i solen som redan värmdre rejält. Vi planerade dagens och resans sista färd medan vi drack kaffet och väntade på maten.





Så bar det av längs Struma river och vid första stopp fick vi se *strömstare* som matade sin unge. Efter det hittade vi till vår förtjusning en *minervauggla* och lite senare *häcksparv*.



Det blev en del sländor och fjärilar även denna dag. Den *sydliga amiralen* visade sig fint. Så fick vi även se en sköldpadda som ännu ej är artad. Vi begav oss upp i bergen och utsikten var väldigt vacker.





I en slänt såg vi något som rörde sig, En *sissel!* Så underbart söt! Allt både växter och djur var lite annorlunda här uppe och det var lite svalare luft. En fin avslutning på vår spännande resa.





Efter orkidéer och sval luft begav vi oss mot Samokov och hotell Arena. För 270 kr fick vi en lägenhet på 70m² med badrum, vardagsrum, gästtoalett och en jättebalkong. Vi åt på en restaurang i närheten med liknande priser. Både hotell och restaurang kändes lyxiga och vi somnade gott i ett svalt rum efter hotellets egen version på Margarita med Coca cola.

Den 26 juli fördrev vi tiden med att köra runt i närheten av Sofia och leta fåglar och sländor. Det blev *gulärsla*, *nötskrika*, *ljuslyrflickslända* och *större rödögonflickslända*.



Med dessa arter och ett besök på ett café där vi beställt pannkakor men fick glass avslutade vi vårt äventyr i Bulgarien och begav oss mot flygplatsen och en hemresa som gick enligt planerna, tro det eller ej! ☺